

Groep 8 training:

Met veel zelfvertrouwen naar de Middelbare school!!

Zit je in groep 8 en vind je het spannend om naar de middelbare school te gaan?

Wil je steviger in je schoenen staan?

Wil je beter voor jezelf op leren komen?

Wil je leuk contact leren maken met anderen?

Wil je positiever leren denken over jezelf?

Dan is deze training écht iets voor jou!

Vrijdagochtend van 8.30-9.45 uur

Je leert onder andere:

- kennismaken met kinderen die je nog niet kent,
- leuke gesprekken voeren,
- complimenten geven en ontvangen,
- op een goede manier opkomen voor jezelf,
- wat je kunt doen als je in lastige situatie belandt,
- elkaar helpen en elkaar vertrouwen,
- wat je eigen kwaliteiten zijn.

En vooral leer je positiever te denken over jezelf!

De groep bestaat uit 4 tot 8 kinderen uit groep 8.

Vijf bijeenkomsten:

Vier keer op vrijdagochtend van 8.30-9.45 uur in maart en april:

Eén terugkomavond in september op dinsdagavond van 19.30-20.30 uur.

Ouderavond:

Op een dinsdag- of woensdagavond in maart of april

Aanmelding en meer informatie: info@kinderpraktijkiris.nl



Carolien Vriend
Sport Paramedisch Centrum ProFit
Oester 26
1723 HW Noord-Scharwoude

06 52643163
info@kinderpraktijkiris.nl
www.kinderpraktijkiris.nl